



**LIAN PHOA (34)**

**\* Oprichter van BEAR: Beautiful Earth Action & Research**

**\* Ronde studies in bedrijfskunde, filosofie en holistic science af en geeft nu les aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en haar eigen school, Spring College**

**\* Deelt graag haar visie en ervaring met iedereen, van kinderen en boeren tot en met managers**



In elk nummer gaan we in gesprek met iemand die de handen uit de mouwen steekt in de wereld. Deze keer is dat Li An Phoa, oprichter van BEAR, die haar kennis over duurzaamheid maakt door haar enorme kennis over

# ‘Het kapz inventie aller

**“N** A MIJN STUDIE BESLOOT IK MET EEN KANO DE RUPERT AF TE VAREN. De Rupert rivier is een van de laatste grote maaigdelijke rivieren van Quebec in Canada. Aanvankelijk ging ik erheen om als onderzoeker de effecten van ‘economische ontwikkeling’ te bestuderen. De rivier werd op dat moment bedreigd doordat de regering hem wilde ombuigen en indammen voor hydro-energie, energie opgewekt uit waterkracht. Een maand lang leefde ik als een soort waternomade met die rivier. Het water vervoerde me, ik dronk het, ik kookte ermee en waste me erin. De rivier was alles. Dat ik zo een kopje vanuit de kano in het water hield en dat kon leegdrinken, maakte enorm

in Zwitserland alleen maar tot aan de zee. In Canada worden kunnen leven doen we iets g om systemen naar logische, kennis en voc

**EEN RIVIER  
EEN OEVER**  
daartussen, w  
geen woord.  
verbinding, h

## mische systeem is nog te eerd op dingen weghalen'

ien en blijven  
ik nu met  
jaar met de  
die het water  
leven begint  
ensen, kun je  
ische systeem  
alen, relaties  
heb zien  
id. Sommige  
bben tal van  
en toch is de  
dat we met de  
s vooruitgang  
n, en dat we

inventiever. Daarom doe ik onderzoek, deel ik mijn visie en ervaringen en initieer ik projecten.

**DE COLLEGES AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT GEEF IK IN DE BUITENLUCHT.** Ik geef het keuzevak 'Companies in Ecologies', dat ik samen met een professor heb opgezet. Doordat we buiten zijn, kunnen we eerst verbinding maken met waar het eigenlijk om gaat. De lucht, de grond. Ook groepjes managers die ik lesgeef vanuit mijn eigen school, Spring College, neem ik mee naar buiten. Zo maken we de verbinding tussen het leven, dat wat we ecologie noemen, en hoe wij mensen keuzes maken, wat we economie noemen. Laatst heb ik een groepje directeuren op hun buik op de grond laten liggen. Daarna vroeg ik ze wat voor keuzes ze in hun bedrijf maken. Zijn dat keuzes die schadelijk kunnen zijn voor hun eigen omgeving, voor hun eigen kinderen? Dat kan best confronterend zijn. Ik probeer mensen die ik lesgeef te laten inzien dat ons eigen fysieke lichaam een relatie heeft met het lichaam van de aarde. Hoe die de hele tijd met elkaar in balans kunnen zijn. Soms vergeten we dat die relatie er überhaupt is. Door in de buitenlucht te zijn, worden we ons weer bewust van deze relatie. Zo simpel kan het zijn.' 🌿

[www.springcollege.org](http://www.springcollege.org)

**EL ZAKEN**  
itzettend  
groot was  
keek.  
ijs. Alsof  
t dan wij.  
oor koos

pp. Het mos  
restelden in  
lat doen,  
le bergen voor  
e moesten  
ig maken, en  
tar kwam het



"Met de  
technologie van  
nu kunnen we ook  
vooruitgang  
boeken zonder iets  
af te breken"

